



## Gl. Roskilde Amts Folkeblad og Annonseblads-Avis.

den Hærg.

Udgaar 6 Gange ugentlig.

Søndagen den 23. Maj 1875.

Køber 2 Kr. Svartalet.

Nummer 116.

- Om Folkefesten ved Borup hedder det i I. Flktd.: Den smukke festplads ligger  $\frac{1}{2}$  mil fra Borup Station og Vejen hertil gaar gennem Ørninge og Urup. I Udkanten af skoven har man den store Plads helt omgivet af dejlige Bøgetræer, derfra til Jernvejen er der imidlertid kun knap 1 Kvarter Vej, nemlig til Vogterhuset Nr. 29, hvor den sidste Bro Norden for Borup gaar over Sporet. Da det ved Jernbanebestyrelsens Velvilje mulig kan opnaas, at Togene komme til at holde ved det nævnte Vogterhus, vil det være bedst for Alle der bor i Nærheden af Jernvejen og som ønske at deltage, at indfinde sig med Middagstoget, som afgaar fra Kjøbenhavn Kl. 12 $\frac{1}{2}$ , tillige gjøres opmærksom paa, at der Søndag Nat Kl. 11 $\frac{1}{2}$  gaar Nattog til Korsør, som man ligeledes antager vil holde ved Festpladsens Nærhed, saa at man Kl. 1 kan komme til Ringsted, Sorø og Slagelse, men man haaber, at der samtidig kan gaa et Tog tilbage til Viby, Roskilde og Kjøbenhavn, navnlig for de mange Gjæsters Skyld, idet man ogsaa venter Deltagere fra Skaane. Festen som tager sin Begyndelse Kl. 4 med Taler fra en dertil oprejst Talerstol, indledes med et Leve for Kongen, hvorefter Bestyrelsen har overdraget Kredsens Folkethingsmand at tale for Grundloven; derefter ventes Nabokredsens Rigsdagsmand, Greve Holstein-Ledreborg at ville tale for det danske Folk og Overretsprokurator Alberti for Fædrelandet. Efter en Tale for vort Forsvar til Sangen "Den Gang jeg drog afsted" vil Nabokredsens Folkethingsmand, Zahle, byde Kjøbenhavnerne Velkommen, og vil blive givet Gjæsternes Ordfører Lejlighed til at svare, hvorpaa sluttes med et Leve for Norden til Ære for vore svenske Gjæster. De Sange, som skal afsynges før hver Tale kunne faas paa Festpladsen, hvortil Adgangen aabnes Kl. 2. Talerne maa være forbi Kl. 6, thi strax derefter gaas til Bords, hvortil der er sørget for et saa stort Antal Pladser, som paa nogen Maade kan skaffes tilveje, hvorimod Alle, der inden Tirsdag henvender sig til R. Olsen heri Byen, som overtager Beværtningen, vil kunne sikre sig Pladser, der koster for en Herre 1 $\frac{1}{2}$  Krone og for en Dame 1 Krone; der vil til moderate Priser, efter fremlagt Vinkort, blive sørget for halve Boteljer Rødvin, Portvin, Sherry m.m. For Ordenens Skyld maa der forevises Billetter ved Spiseteltet. Ved Bordet vil Ordet være frit; men af Hensyn til Gjæsterne og for at give Egnens Folk Lejlighed til at høre disse, haaber man, at Ordets Frihed ved denne Folkefest bruges saaledes, at man tager et velvilligt Hensyn til hinandens Meninger; men ikke desto mindre haaber man paa et mangesidigt friskt Ordskifte, da det er første Gang der møder en talrigere Kreds Kjøbenhavnere og Mænd fra Broderlandet til en landlig Folkefest paa denne Egn af Sjælland. Selvfølgelig vil der være rig Lejlighed til anden Underholdning for Ungdommen, og hvis Vejret vil blive godt, tør man gjøre sig Haab om talrigt Møde og love Fstedtagere en ikke almindelig Lejlighed til at hjembringe et righoldigt Udbytte af Festen. Overskudet af Indtægten tilfalder de omliggende Sognes Sygekasser, for hvilke Skovejeren, Landstingsmand Neergaards Søn er Formand.

+) Vogterhus nr. 29 - idag Urupvej 15, dengang beboet af 3 familier.



### Festpavillonen i Klosterskov

De politiske og religiøse vækkelser i 1800-tallet skabte behov for åbne mødesteder. Et sådant var festpladsen i Klosterskov. Den nu delvis tilgroede plads er beliggende i den vestlige ende af skoven med nærmeste adgang fra Urupvej. På pladsen holdtes fester af enhver art, ligefra søndagsskolens årlige skovtur, hvor børnene blev transporteret i hestevogn så langt væk fra som Solrød og Karlstrup, til politiske møder med talere fra de fire „gamle” partier, med efterfølgende spisning og bal. Ballet fandt sted i pavillonen, medens spisningen foregik i trætellet ved siden af. De toiletmæssige installationer bestod af to retirader bag pavillonen, heraf det ene med dobbeltsæde.

152



Huset som pavillonens materialer blev bygget af.

bygget af sadelmager Villy Gregersen



Åhhh.... ”-det var en skam” Pavillonen er nu væk.



Paraply.

# Slut med festerne i Klosterskoven

Den traditionsrige plads ved Borup skal ryddes  
og formentlig tilplantes

Borup. materialerne skal anvendes til, vides ikke.

Borup-Kimmerslev sygekasses hjælpefond „Klosterskovsfonden“, der gennem mange aar har været en god støtte for sygekassen gennem de midler, der indkom ved festerne i Klosterskoven, maa nu ophøre med sin virksomhed, idet man er naaet til det punkt, hvor indtægterne ikke staar i et rimeligt forhold til de udgifter, som festarrangementerne medfører.

Dansepavillon, restaurationslokaler, cyklestald samt alt inventar er solgt til nedrivning, og pladsen vil blive ryddet og formentlig tilplantet, og dermed er en epoke afsluttet.

Køberne af de paagældende sager er V. Gregersen og J. Jensen, Viby. Købesummen er 1100 kr., og overtagelsen er sket. Hvad

Resultatet bliver, at herefter holdes der ikke flere fester paa dette sted. Gennem mange aar var det ellers en fast tradition, at der holdtes politiske fester i denne skov, som der gik ry af landet over, ikke mindst i Albertis tid: men efter de store verdenskrige er tilslutningen til disse fester stadig blevet ringere. Man fortsatte imidlertid i haab om, at det igen skulle blive bedre, og det er kun faa aar siden, den sidste politiske fest blev holdt med talere fra de store partier.

Udover de politiske fester har mange foreninger og institutioner i sommertiden haft møder og sammenkomster i skoven. For fremtiden kan man ikke mere samles paa dette smukke sted. Det vil for mange blive et stort savn.

Artikel i avisen ”Slut med festerne i Klosterskoven”.



## Tjenere foran festpavillonen i Klosterskov

Ifølge et nr. af Gl. Roskilde Amts Folkeblad fra 1875 startede et nærmere beskrevet grundlovs-møde kl. 16. Gæster fra København kunne nå frem med middagstoget, der i dagens anledning stand-sede ved Gammerødbroen. Efter et leve for kongen og taler for grundloven, folket, fædrelandet og forsvaret blev ordet givet frit. Kl. 18 blev middagen til 1 kr. excl. drikkevarer serveret. Omkring midnat afgik tog i begge retninger fra Gammerødbroen. Overskuddet fra festerne gik til de omliggende sognes sygekasser.

Billedet er fra 1920'erne, og antallet af tjenere vidner om, at der stadig kunne festes i Klosterskov. Festerne ophørte i 1950'erne og pavillonen blev revet ned o. 1960.

# Ramsø lokalhistoriske Forening:

Medlemmer og andre interesserede indbydes hermed til aftenudflugt til Den gamle Festplads i Klosterskoven samt Radhusene/Svenstrup Mosevej og Niks malergård.

**DATO: 21. juni 2006**

**MØDESTED: Den gamle Festplads i Klosterskoven**

**MØDETIDSPUNKT: kl 1900**

Der afsluttes v/Blade bakker, hvor der bliver mulighed for at købe en forfriskning.

Kørsel til festpladsen kan ske ad 2 veje. Enten køres ind fra Hejnede/Urup eller fra Truelstrupvejen og videre gennem Klosterskoven. (Se skitsen). Der foreligger kørselstilladelse fra Svenstrup gods til kørsel gennem skoven denne aften.

På gensyn ! Bestyrelsen.



Til medlemmernes orientering:

På bestyrelsesmødet d. 20. april konstitueredes bestyrelsen som følger:

Formand, Søren Espersen, Birkede. Næstformand, Peter Sylvest, Snoldelev. Kasserer, Gurli Jensen, Birkede. Sekretær, Leif Bo Poulsen, Gadstrup